

Dorestad tabé (Wijze: Curaçao)

'k wou graag, vandaag, naar Dorestad toe komen  
Jij stadje van mijn dromen, waar ik vandaag mocht staan  
Ja al jouw mooie ple-kjes, die stane mij wel aan  
Maar toch vertrek ik nu naar waar ik kom vandaan.

Oh ho hé, Oh ho hé  
Wij gaan u verlaten Dorestad tabé- tabé – é  
Wij gaan u verlaten Dorestad tabé

't Festijn, was fijn, met al die shantykoren  
Die goed waren te horen, tot verre hier vandaan  
Het was een prachtig festival, maar nu is het gedaan  
Dus ga ik nu weer t'rug naar waar ik kom vandaan

Oh ho hé, Oh ho hé  
Wij gaan u verlaten Dorestad tabé – tabé - é  
Wij gaan u verlaten Dorestad tabé